



De geestelijkheid van de Benelux

# *Monstrans*

**NIEUWS UIT DE  
HEMELSTRAAT**

# FSSPX in de BENELUX

## BELGIË

### 1 Antwerpen Priorij van het Allerheiligste Sacrament

Hemelstraat 23, 2018 Antwerpen  
Tel. : +32 (0)3 229 01 80  
email: hemelstraat.info@fsspx.be

#### Zon- en feestdagen:

Gelezen H. Mis 7.30

Hoogmis 10.00

#### Weekdagen

Ma, Di, Wo, Za 7.30

Do, Vr 18.30

Rozenhoedje 18.00 dagelijks

Aanbidding Do 14.30 - 18.30

### 2 Gent Sint-Amanduskapel

Kortrijksesteenweg 139, 9000 Gent  
Tel. : +32 (0)3 229 01 80  
email: hemelstraat.info@fsspx.be

#### Zon- en feestdagen:

Hoogmis 10.00

### 3 Brussel Christus-Koning Priorij

Eendrachtstraat 37, 1050 Brussel  
Tel. : +32 (0)2 550 00 20

#### Zon- en feestdagen:

Gelezen H. Mis 18.30

#### Weekdagen

Gelezen H. Mis 7.15

Donderdag 8.25

### 4 Brussel St. Jozefkerk

Square Frère Orban 1040 Brussel  
Tel. : +32 (0)2 550 00 20  
email: bruxelles.stjoseph@fsspx.be

#### Zon- en feestdagen:

Gelezen H. Mis 8.00

Hoogmis 10.00

#### Weekdagen

Gelezen H. Mis 18.00

### 5 Namen Kapel Saint-Aubain

Rue Delvaux 8, 5000 Namur  
Tel. : +32 (0)2 550 00 20

#### Zon- en feestdagen:

Hoogmis 10.30

#### Weekdagen

Zaterdag 10.00

### 6 Quiévrain Carmel du Sacré-Coeur

Rue des Wagnons 16, 7380 Quiévrain  
Tel. : +32 (0)65 45 81 65

#### Zon- en feestdagen:

Hoogmis 10.00

#### Weekdagen

Gelezen H. Mis 8.00

### 7 Steffeshausen Heilig-Hartkerk

Steffeshausen 5, 4790 Burg Reuland  
Tel. : +32 (0)80 46 00 13

#### Zon- en feestdagen:

Hoogmis 9.30

## NEDERLAND

### 8 Gerwen Priorij St.-Clemens

Heuvel 23, 5674 RR Nuenen - Gerwen  
Tel. : +31 (0)40 283 45 05

#### Zon- en feestdagen:

Hoogmis 10.30

#### Weekdagen

Ma, Di, Do 18.30

Wo, Vr 7.15

Za 8.30

### 9 Leiden Kapel Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans

Sumatrastraat 197, 2315 BD Leiden  
Tel. : +31 (0)40 283 45 05

#### Zon- en feestdagen:

Hoogmis 10.30

#### Weekdagen

Vr 19.00

Za 9.00

### 10 Utrecht Sint-Willibrordkerk

Minrebroederstraat 21, 3512 GS  
Utrecht

Tel. : +31 (0)40 283 45 05

#### Zon- en feestdagen:

Hoogmis 10.30

#### Weekdagen

Vr 19.00

Za 11.00

### 11 Kerkrade (Duitstalig) Kerk St.-Maria-ter-Engelen

Pannesheiderstraat 71, 6462 EB  
Bleijerheide/Kerkrade

Tel. : +31 (0)45 567 13 97

#### Zon- en feestdagen:

Hoogmis 9.30

De erediensten worden verzorgd door de  
priesters van de Priorij St. Bonifacius  
Bottroper Strasse 295, D-45356 Essen

Tel. : +49 (0) 20 166 49 22

## LUXEMBURG

### 12 Luxemburg Kapel Saint-Hubert

3316 Bergem  
Tel. : +352 (0) 6 21 37 84 14  
Tel. : +32 2 550 00 20

#### Zon- en feestdagen:

Hoogmis 17.30

**Monstrans** is het mededelin-  
genblad van de Priesterbroe-  
derschap Sint-Pius X, van de  
Priorij van het Allerheiligste  
Sacrament, Hemelstraat 23,  
2018 Antwerpen.

Verantwoordelijke uitgever:  
E.H. Joseph Verlinden, Prior.

De 'Monstrans' wordt u thuis  
opgestuurd, als u het ons laat  
weten.



Om de FSSPX in ANTWERPEN te steunen

IBAN : BE84 4062 0609 1159 – BIC : KREDBEBB

Beste vrienden en weldoeners,

De vastentijd is al dichtbij. Maar eerst tijdens deze maand februari, zullen wij de zondagen van Septuagesima vieren.

Oorspronkelijk behoorden de drie zondagen vóór Quadragesima (“de Vasten” in het Latijn) tot het tijdperk van Driekoningen.

Toen evenwel de *Quadragesima* meer en meer in belang toenam, kwam men er toe om de voorafgaande dagen of weken te gaan gebruiken als voorbereiding op die belangrijke periode. Dit gebruik kwam vooral in zwang onder invloed van de Grieken. Vanaf de IVe eeuw was het namelijk bij hen een gewoonte geworden om de veertigdaagse Vasten zo op te vatten dat er werkelijk 40 dagen moest gevast worden. Zij rekenden daarom de zondagen en de zaterdag van de Quadragesima niet mee; sommigen onder hen ook de donderdagen niet omdat er dan eigenlijk niet gevast werd. Doch om bedoeld getal werkelijk te bereiken begonnen zij vroeger te vasten: dus niet meer van af de eerste zondag van het Vasten, de 40ste dag vóór Pasen, maar binnen de 60 of 70 dagen vóór Paaszondag. Zo kwamen zij ertoe te spreken van *Septuagesima*, *Sexagesima*, *Quiquagesima*. Dit is de voorbereidende periode van omtrent 70, 60, 50 dagen vóór Pasen.

Dit gebruik werd overgenomen door de Latijnen en gaf aanleiding tot een gedeeltelijke herwerking van de liturgie van deze zondagen, die van dan af min of meer het boetekarakter van de Quadragesima aannamen en ook in de bijzondere gebeden en gezangen aangepast werden.

Men heeft opgemerkt dat in deze formulieren treffend de grote nood tot uiting komt waarin het Romeinse volk onder Paus Gre-

gorius de Grote (VIe eeuw) zo dikwijls verkeerde. Ze zijn waarschijnlijk toen, geheel of gedeeltelijk, opgesteld. In tijden van oorlog, pest en aardbeving kon men moeilijk passender bidden. Laten de mensen van onze tijd dezelfde gedachtegang volgen!

Net zoals in de Advent blijft ook hier het *Gloria in excelsis* in de Mis weg. De gewaden zijn paars net zoals op de boetedagen, maar het orgel mag wel nog spelen. Het *Alleluia* verdwijnt uit de liturgie tot Pasen. Dit zijn zeer opvallende kenmerken van deze boetetijd.

Dikwijls heeft men de tijd van Septuagesima vergeleken met de zeventigjarige ballingschap (het woord “Septuagesima” bracht dit aan) van het Joodse volk in Babylon. Toen werd er geen vreugdelied meer gehoord en treurden allen om hun verwijdering van Sion en van de heilige Tempel.

Maar, beste vrienden, wij hier op aarde zijn ook als bamelingen, of beter als arme pelgrims, want, wij voelen het, ons ware vaderland is daar boven in de hemel. Maar dit verandert niet het feit dat wij hier beneden moeten strijden. Strijden voor onze ziel om, met de genade van God, de hemel te verdienen.

Mgr. Lefebvre heeft deze strijd gekend en geleefd. Zoals Sint-Paulus kan hij zeggen: “De goede strijd heb ik gestreden, de wedloop volbracht, het geloof bewaard” (2 Tim. 4, 7). Ten eerste als missionaris in Gabon: in moeilijke omstandigheden, in armoede moest hij in de jaren 1930 het seminarie van Libreville leiden. Maar zoals u in deze Monstrans kan lezen heeft de Voorzienigheid het gewild dat enkele van zijn studenten van toen in de jaren 1980 bisschop werden. En ze hebben geholpen bij de stichting van de Priester-

broederschap Sint-Pius X in Gabon. Hoop!

U kunt tevens een aanmoedigingsbrief van onze Algemeen Overste, Don Davide Pagliarani, lezen. Aanmoediging voor de bekende internationale bedevaart Chartres-Parijs, waar wij veel Vlaamse jeugd hopen te zien; maar ook aanmoediging om de strijd van het geloof voortdurend te strijden in de crisis van de Kerk. De Priesterbroederschap Sint-Pius X viert haar 50-jarig bestaan in 2020. Laten wij onze hoop in Christus behouden!

Daarom werken wij naarstig verder in onze priorij. Daarvoor bidden wij evenals voor onze overledenen. Daarom proberen wij een katholieke gemeenschap door de verschillende activiteiten te ontwikkelen (inkeerdag, parochiale activiteiten, bedevaarten, kampen, Gezinsweekend,...). Want wij hebben hoop! Wij hebben hoop dat wij met Onze Heer nooit verloren zullen gaan!

Ja, wij zien zoveel slechte wetten, wetten tegen het geloof en de zeden. Maar laten wij bidden. Laten wij een voorbeeldige vastentijd doorbrengen.

Bereiden wij onze voornemens al voor. Op Aswoensdag beginnen wij de Vasten! Wij kunnen misschien aan drie zaken werken:

1. Wat ons geestelijk leven betreft: zal ik iets meer naar de H. Mis gaan, iets lezen, misschien de teksten van de Mis.
  2. Wat de naastenliefde betreft: tegenover onze ouders, onze kinderen, onze collega's, ...
  3. Een bijzondere boete te kiezen: geen tv, geen alcohol, geen sociale media, één koude douche per week, ...
- Maar laten wij vooral alles met liefde doen!

# Het korte verhaal van mijn lange levensweg

**Mgr. Marcel Lefebvre**

**Stichter van de Priesterbroederschap Sint-Pius X**



*Dit is het vervolg van het boek “Het korte verhaal van mijn lange levensweg”. Dit zal systematisch gepubliceerd worden in de volgende nummers van de Monstrans.*

## Hoofdstuk 3

### ***Weldra ordegeestelijke en missionaris***

Ik ga verder met mijn verhaal. Ik werd dus kapelaan in een parochie aan de rand van Lille, in ‘*Marais de Lomme*’, met een pastoor en een eerste kapelaan. In de loop van het jaar 1930-1931 dat ik daar was, ontving ik natuurlijk veel brieven van mijn broer die al missionaris was in Gabon. Hij beschreef zijn werk en dat van zijn medebroeders. Ze konden het werk nauwelijks aan. Er waren niet genoeg missionarissen. En toen vroeg hij met nadruk: *“Waarom kom je niet? Er zijn toch genoeg priesters in het bisdom Lille.”* Deze zin kwam natuurlijk een beetje overeen met wat de pastoor mij had gezegd bij mijn aankomst: *“Weet u, ik ontvang u graag, natuurlijk met veel plezier, maar ik heb geen tweede kapelaan nodig.”*

Ondanks de nadrukkelijke verzoeken van mijn broer voelde ik me niet aangetrokken tot het missionariswerk. Ik weet niet waarom. Neen, ik was niet gemaakt om ergens ver weg missionaris te zijn. Dat sprak me niet aan. Ik zou liever, zoals ik het u verteld heb, pastoor of kapelaan in een dorp zijn, er alle mensen kennen en goed voor hen zijn. Maar door het oerwoud trekken, te midden van de inheemse bevolking vertoeven, nieuwe talen leren, ... kortom, me in een heel andere wereld bevinden, anders dan die van mij, ik had de indruk dat dat alles mijn petje te boven ging, dat dat niet voor mij weggelegd was. Ik voelde me er totaal niet tot aangetrokken, maar door de herhaalde verzoeken van mijn broer ontluikte in mijn gedachten een missieroeping. Ik dacht: *“Welnu, vermits ik absoluut niet onmisbaar*

*ben hier, als ze daar echt zoveel mensen tekort hebben? Waarom dan niet vertrekken!?”*

Op het einde van het jaar heb ik toen eerst kardinaal Liénart en daarna de Congregatie van de Paters van de H. Geest geschreven met de melding dat, als de kardinaal me zou toestaan om de parochie te verlaten, ik graag bij de Paters van de H. Geest zou intreden om missionaris te worden. Toen stuurde de kardinaal me een gunstig antwoord. Hij zei: *“O, ja natuurlijk, we zien nooit graag een van onze priesters vertrekken, maar als u werkelijk denkt dat u bij de missies van dienst kunt zijn, dan kunnen we u dit verzoek niet weigeren.”*

### ***In het noviciaat***

De Paters van de H. Geest waren blij om een seculiere geestelijke te ontvangen, want dan hoefden ze zich geen zorgen te maken om zijn opleiding. Op het Franse Seminarie ben ik weliswaar hun leerling geweest, doch toen studeerde ik niet voor hen, maar wel voor het bisdom Lille. Ze hebben niet op een positieve manier bijgedragen aan mijn opleiding. Maar ze waren zeker blij om me te ontvangen.

Ik ben dus ingetreden in het noviciaat in Orly, vlakbij het huidige vliegveld. De Paters van de H. Geest bezaten daar een landgoed voor het noviciaat. We waren met drie priesters, allen oud-leerlingen van het Franse Seminarie. Zo was er ook Pater Laurent. Op het Seminarie waren we vrienden, zonder te vermoeden dat de Goddelijke Voorzienigheid ons op een dag naar hetzelfde noviciaat zou leiden. — Weer de Goddelijke Voorzienigheid! — Daar hebben we een nog diepere vriendschap gesloten, omdat we beiden Paters van de H. Geest zijn geworden. En dan was er nog Pater Wolff, die op Madagaskar bisschop van het bisdom Diégo-Suarez is geworden. We waren dus met drie priesters en ongeveer tachtig novicen, alleen al voor Frankrijk! Dat is erg veel. Als je aan zulke aantallen denkt, dan vraag je je af hoe het toch mogelijk is dat er heden geen missionarissen meer zijn.

Pater Faure was de novicenmeester en Pater Desmats was biechtvader: beide voortreffelijke Paters van de H. Geest. En zo ging het eerste jaar van het noviciaat voorbij. Het was een koud jaar, mijn God, mijn God! Hoe is het mogelijk om novicen zo erg te doen lijden? Ongelofelijk! Ik weet niet of het een uitzonderlijk koud jaar was, maar ik denk het wel. In

ieder geval hadden we geen verwarming op onze kamers. Alleen de gemeenschappelijke zaal was verwarmd en in die tijd was er nog geen stromend water. We haalden het in waskommen. Op het eind van een gang was er een waterkraan. Het water bevroor zelfs in de waskom. 's Morgens moesten we het ijs kapotslaan om ons een beetje te kunnen wassen. We lagen onder vier, vijf, zes dekens, wat erg zwaar was, maar het verwarmde evenmin. We hadden het nog steeds even koud. O, het was vreselijk! Ik snap niet dat ik niet doodgevroren ben!

En daar bovenop liet men ons het vierdelige boek van Pater Rodriguez, een Jezuiet, lezen: *'De Christelijke Volmaaktheid'*. Het boek van Rodriguez moesten we buiten lezen, achter elkaar staand! Het was vreselijk koud! We voelden onze vingers die het boek vasthielden niet meer. Zo stonden we de één achter de ander te lezen. Ach, zo was het noviciaat!

### ***Professie en eerste toewijzing***

Toen het noviciaat eindelijk gedaan was, heb ik op het feest van de Geboorte van de H. Maagd, op 8 september 1932, de professie afgelegd. En daarna werd ik benoemd in Gabon. Ik kon ook elders benoemd worden, maar omdat mijn broer me bij zich wilde hebben ...

Mgr. Tardy, de bisschop van Gabon, had me al op het noviciaat bezocht en me gezegd: *"U komt bij ons, weet u."* En ik zei: *"Ik weet er niets van. Dat hangt af van de Algemeen Overste."* Waarop hij zei: *"Ja, ja, ja, ik weet het zeker, ik weet het zeker, u moet vooral niet weigeren! Uw broer is ook in Gabon, u moet uw broer volgen."* Ik antwoordde: *"Als de Algemeen Overste akkoord gaat, kom ik bij jullie."* En toen voegde hij eraan toe: *"En omdat u uw studies in Rome hebt gevolgd, zult u leraar worden op het seminarie."*

O, nu dat weer! ... Dat was wat ik het meest vreesde. O neen! Dat kan toch niet! Ik hield van de pastorale zorg, ik hield van het geestelijke ambt. Maar leraar, ... o, nee, nee, nee, leraar op het seminarie, neen.

Ik zei hem: *"Weet u, ik ben niet geschikter dan de anderen! Denk niet dat ik, omdat ik mijn studies in Rome heb gevolgd, daarom een betere leraar zal zijn. Maar hij hield vol: "Ach, toch wel! Toch wel!"*

### ***In Gabon: leraar en directeur***

De Algemeen Overste heeft me dus in Gabon benoemd en in oktober ben ik vertrokken. Omdat er in die tijd geen vliegtuig was, ging ik per schip, wat me op 15 dagen tijd naar Gabon bracht. Ik heb afscheid genomen van mijn ouders en in oktober 1932 ben ik vertrokken. Ik zou mijn moeder

Zicht op de Baai van Libreville vanaf Sainte-Marie



trouwens niet meer terugzien, want ze stierf in 1938. En toen was ik nog steeds ginder.

Ik werd benoemd op het seminarie waar Pater Fauret directeur was. Twee jaar later, toen hij bisschop van Loango werd, benoemde Mgr. Tardy me tot directeur. Pater Berger, die helaas al overleden is, was mijn assistent. Ik moest me dus gaan bezig houden met al die jonge seminaristen. Het was niet gemakkelijk om alle lessen te organiseren, want naast de ongeveer vijftien jonge seminaristen waren er ook nog vijftien oudere seminaristen.



1935: Overste van het Seminarie van Libreville in Gabon

Hoe moesten al die lessen worden georganiseerd? Om het aantal lessen te verminderen organiseerden we schooljaren over cyclussen. Op die manier konden we alle seminaristen tegelijk lesgeven. Tussen die leerlingen bevonden zich de huidige bisschop



**Terras van de Missie van N'djolé. Blik op de Ogoué, een rivier van 800 km lang.**



**1993, de zusters van de Priesterbroederschap St.-Pius X in Donguila voor de kerk die door Pater Marcel vergroot werd. Zo'n 60 jaar later, in de voetsporen van hun stichter.**

pen van Gabon.

Zo was Mgr. Ndong, die in Gabon de bisschop van Oyem werd, een leerling van mij. Mgr. Félicien Makouaka is nu bisschop van Franceville, in het zuiden van Gabon. Tevens was Mgr. Cyriaque Obamba, die heden nog steeds bisschop is in Mouila, mijn leerling in het verre Gabon. De huidige aartsbisschop van Libreville, Mgr. Anguilé, was echter geen leerling van mij. Veel priesters die nog steeds in leven zijn, waren eveneens leerlingen van mij. De kleine seminaristen van toen zijn nu tussen de zestig en de zeventig jaar oud. Enkelen hebben het seminarie verlaten. Er zijn mensen bij die me goed hebben gekend en dat heeft, dankzij God, de stichting van een priorij van de FSSPX door Pater Groche in Gabon mogelijk gemaakt. We hadden er ons nooit kunnen vestigen als mijn broer en ik er geen missionarissen waren geweest. De bisschoppen zouden immers zo'n

grote druk op ons hebben uitgeoefend dat de regering ons verboden zou hebben om er ons te vestigen.

Voor deze bisschoppen, die mijn leerlingen zijn geweest, was het echter moeilijk om me te verjagen, om strijd tegen mij te voeren. Dus het was een bijzondere genade van de goede God dat de Priesterbroederschap zich in Gabon heeft kunnen vestigen. Nu ik er aan denk, is het voor mij een grote troost dat het vuur dat zich dankzij Pater Groche en zijn confraters weer uitbreidt de Traditie, die wij aan deze bisschoppen hebben gegeven, weer doet opleven. Wat ik voor hen heb gedaan, is wat wij voortzetten, wat Pater Groche voortzet.



## Aankondiging: M.I. Inkeerdag 15/02

Enkele weken voor het begin van de Vasten organiseert de Priorij van Antwerpen een nieuwe inkeerdag voor de Militia Immaculatae. Iedereen is van harte welkom, ongeacht of men al dan niet lid is van de Militia. De bedoeling is dat er twee inkeerdagen per jaar zullen zijn: één om Advent voor te bereiden en één om de Vasten voor te bereiden.

Op zaterdag 15/02 gaan wij in het bijzonder over de deugd van sterkte en de Onbevleete Maria in Lourdes mediteren. Hier aan de rechterkant het programma van de dag.

**Nederlandse website van de M.I.:**

[www.militia-immaculatae.nl](http://www.militia-immaculatae.nl)

7u30 Morgengebed en meditatie

8u15 Ontbijt - gezamenlijk en in stilte

9u30 Voordracht en meditatie

10u45 Biechtgelegenheid

11u30 H. Mis

12u30 Picknick (of soep met brood)

13u30 Voordracht en meditatie

15u15 Lof en Toewijdingen M.I. (hernieuwing of toetreding)

16u00 Rozenhoedje

16u30 Napraten met koffie - 17u15 Einde

**INKEERDAG van de M.I. in de Hemelstraat op Za. 15/02**

**Deelname: 10€ - Inschrijving vóór 9/02 - [hemelstraat.info@fsspx.be](mailto:hemelstraat.info@fsspx.be)**

5/01 Het Sint-Ceciliakoor uit Leiden zingt een somptueuze Mis in de Hemelstraat.

Deo gratias!



### Huiszegening

Ieder jaar opnieuw, op Driekoningendag, 6 januari, lopen we doorheen de priorij in processie.

In het Romeinse Rituaal staan er op 6 januari immers drie zegeningen aangegeven. De zegening van het krijt, de zegening van goud, wierook en mirre en de zegening van een huis.

Eerst wordt de wierook gezegend. Wij vragen o.a. aan de Goede God: "opdat allen die deze - wierook - bij zich hebben, van alle ziekte en aanvallen van belediging beschermd worden en opdat alle ziekten naar ziel en lichaam afgeweerd worden, dat geen gevaar hen in de ban houdt en dat zij blijmoedig U in de Kerk moge dienen".

Nadien zegenen we het krijt met deze woorden: "Zegen, Heer God, dit schepsel krijt, opdat het heilzaam weze voor het menselijk geslacht; en geef door het aanroepen van Uw heilige naam dat iedereen die ervan meeneemt of op de huisdeur de namen van Uw heiligen Gaspar, Melchior en Balthazar schrijft, door hun bemiddeling en verdiensten bekomen: de lichamelijke gezondheid en de bescherming van de ziel. Door Christus onze Heer. Amen."

In processie doorlopen we dan door de priorij met het wierookvat en met wijwater.

Aan de hoofdingang gekomen, de voordeur bv., houden we halt en schrijven we boven de deur het jaar des Heren met het zojuist gezegend krijt. Wij schrijven de namen zoals ze in de wijdingsformule van het krijt staan : "20+G+M+B+20".

Wij houden eraan deze speciale huiszegening ieder jaar opnieuw in de priorij te voltrekken en wanneer gelovigen het ons vragen, komen wij deze speciale huiszegening bij hen thuis doen.

### Verloren Maandag

Daar in Antwerpen nog altijd tradities met een kleine t bestaan, bv. om op *Verloren Maandag*, de maandag na Driekoningen, worstenbrood en/of appelbollen te eten, hebben wij in de priorij van de Hemelstraat deze dag ingelast om samen te komen en een soort van parochiaal avondmaal te organiseren met deze lekkernijen.

Hierover koppelen wij een zangavond. Wij willen onze Vlaamse kerstliederen blijvend in ons geheugen prenten en wij willen ze kunnen meezingen. Wij willen deze Christelijke cultuurschat niet laten verloren gaan. En zo heeft menigeen die zo'n avond meemaakte ook liederen leren kennen en zingen die men anders niet zouden gezongen hebben.

En om de avond af te sluiten is er dan nog de driekoningentaart. Wie zal vandaag de boon in zijn stukje taart ontdekken?



## Aswoensdag door Dom Guéranger in het Liturgische jaar

### De geestelijke wapenrusting.

Voor de strijd van de geest tegen het vlees hebben wij een wapenrusting nodig en daarom roept de H. Kerk ons naar haar tempels om ons klaar te maken voor de oefeningen van haar geestelijke strijdmacht. St.-Paulus geeft een nauwkeurige beschrijving van alle stukken onzer uitrusting: "Laat de waarheid uw gordel zijn, zo zegt hij, de rechtvaardigheid uw harnas, de gehoorzaamheid aan het evangelie uw schoeisel, het geloof uw schild, de hoop op heil de helm voor uw hoofd." De prins der apostelen zelf zegt het ons: "Christus heeft in Zijn vlees geleden; wapen u met deze gedachte."

### Onze vijanden.

Een tweevoudige vijand vinden wij tegenover ons: de driften in ons hart en de duivel daarbuiten. De hoogmoed heeft deze wanorde gebracht. De mens heeft God gehoorzaamheid geweigerd. Toch heeft God hem gespaard onder de harde voorwaarde evenwel dat hij de dood moest ondergaan.

Hij heeft gezegd: "Mens, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren."

### Het uitdelen der as.

Ziedaar de reden waarom de H. Kerk het raadzaam heeft geacht om de veertigdaagse Vasten vier dagen te vervroegen en aan het begin van deze heilige tijd as te strooien op het schuldige voorhoofd van haar kinderen, terwijl zij tot ieder van ons de woorden van 's Heren doodvonnis herhaalt.

Maar de as is reeds veel vroeger gebruikt als teken van vernedering en boetvaardigheid en wij vinden er reeds sporen van in het Oude Verbond:

> Te midden van het heidendom lag de man Job zelf vierduizend jaar geleden in zak en as, daar Gods hand hem had geslagen, om op deze wijze barmhartigheid af te smeken.

> Vele jaren later at de psalmist in de vermorzeling van zijn hart zijn brood met as; deze en dergelijke voorbeelden zijn veelvuldig in de geschiedkundige boeken en bij de profeten van het Oud Testament.

### De openbare zondaars.

Oorspronkelijk schijnt dit liturgisch gebruik van Aswoensdag niet toepassing te zijn geweest op alle gelovigen, maar alleen op diegenen, die door hun schuld een openbare kerkelijke boete op zich hadden geladen. Deze kwamen vóór de Mis naar de kerk, waar alle gelovigen waren verenigd. De priesters hoorden de belijdenis hunner zonden, waarna zij hen hulden in zak en as. De deuren der kerk werden vergrendeld en pas op Witte Donderdag mochten de boetelingen de drempel weer overschrijden voor de plechtige absolutie.

### Uitbreiding van het liturgisch gebruik.

Vanaf de twaalfde eeuw geraakte de openbare boete in onbruik terwijl het gebruik van het askruisje op deze dag bij de gelovigen een steeds algemener ingang vond, zodat het thans behoort tot de wezenlijke ceremonies van de Roomse liturgie.

De plechtigheid vangt aan met de wijding der as. Deze is afkomstig van de palmtakken, die een jaar geleden op Palmzondag zijn gewijd. De zegening, welke zij nu als zodanig ontvangt, moet haar meer waardigheid verlenen voor het geheim van vermorzeling en van nederigheid, waarvan zij het teken is.



*"Memento, homo, quia pulvis es  
et in pulverem reverteris."*

**WOENSDAG 26 FEBRUARI 2020**

## ASWOENSDAG

- 18.00 Rozenhoedje
- 18.30 Aswijding en oplegging Askruisjes, gevolgd door Gezongen H. Mis

In de  
Kapel van het Allerheiligste Sacrament  
21 Hemelstraat  
2018 Antwerpen

En de  
Sint-Amanduskapel  
Kortrijksesteenweg 139  
9000 Gent

### Verkort Veertigurenbed in de Hemelstraat

*als eerherstel voor de zonden  
begaan tijdens carnaval*

<b>Ma 24/02</b>	16.00 Eerherstellende aanbidding
<b>&amp;</b>	17.45 Rozenhoedje en Eindzegen
<b>Di 25/02</b>	18.30 Gelezen H. Mis



## Laten wij voor onze overledenen bidden



Lieflijk lokt mij Zijn wenkende stem.  
God is mijn Herder, ik ben veilig bij Hem.



In de vrede van het eeuwig leven werd opgenomen

Jan Van Eekert

echtgenoot van Gabriëlla Van Rooy

geboren te Turnhout op 28 juli 1935  
en thuis te Mortsel overleden op 2 december 2019,  
gesterkt door de Heilige Sacramenten.



Vous qui l'avez connue et aimée  
Souvenez-vous dans vos prières de

**Ginette Marie BASTIEN**  
née Prévot

Soeur Angèle de Foligno  
dans le Tiers-Ordre de Saint François  
rappelée à Dieu le 22 novembre 2019  
dans sa 88<sup>e</sup> année

Réconfortée par les sacrements  
de Notre Mère la Sainte Eglise



En souvenir de  
Madame Gussy Thys  
Veuve de Monsieur Théodore Leys  
Anvers, 9 juin 1918  
Edegem, 14 janvier 2020

Ter nagedachtenis van  
Mevrouw Gussy thys  
Weduwe van de heer Théodore Leys  
Antwerpen, 9 juni 1918  
Edegem, 14 januari 2020

Heer, geef haar de eeuwige rust en  
Het eeuwige licht verlichte haar  
Dat zij in vrede ruste  
Amen

## Brief <sup>19</sup> aan Moeders inzake de opvoeding van kinderen

### Een religieuze

Geachte mevrouw,

Een kind opvoeden is zichzelf heiligen, want we moeten regelmatig onszelf onderzoeken ... om onze slechte gewoonten te verbeteren, uit liefde voor God en voor het kind.

Eerder heb ik gesproken over gedrag en nu zal ik het hebben over taal. Er is enerzijds het weinig correcte spreken van volwassenen die zichzelf weinig of niet beheersen en anderzijds het taalgebruik in films, zelfs in de tekenfilms, die doorweven zijn met allerlei soorten brutaliteit. De kinderen volgen dit na thuis, op school en soms zelfs tot in de klas. Ze doen dit zonder dat het goed te beseffen. De ouders klagen dat de kinderen van school komen met pas geleerde “ruwe woorden”. Het volstaat te luisteren naar hun gesprekken wanneer ze terugkeren van uitstappen tijdens het weekeinde of van een vakantie, evenals naar hun commentaar op films die ze bekeken bij een leeftijdsgenoot of

thuis. Realiseert u zich welke invloed TV, films en alle andere audiovisuele media hebben? Door het kind te gemakkelijk film te laten kijken “omdat het dan braaf is” kweekt u bij uw kind een schadelijke drang om steeds meer film te kijken (en zelfs zonder dat u er van op de hoogte bent).



Met de moderne, op hol geslagen audiovisuele media verwoest u – door uw stilzwijgend toezien – de ziel en de geest van uw kind. Deze middelen vervormen het verstand van het kind. Ze laten het “geloven dat het leert” en dit op

een passieve manier – zonder beroep te doen op dit deel van de ziel dat het verstand is en op de hersenen, de bron van het nadenken. Met andere woorden, wellicht zonder er ten volle van bewust te zijn leert u uw kind verstandelijke luiheid aan. Verstandig zijn bestaat er niet in veel te weten, maar wel bekwaam te zijn om na te denken, te redeneren, te oordelen of iets goed of kwaad is.

Als algemene regel geldt: voor kleine kinderen is het bekijken van films en video's niet aan te raden. Waarom? Omdat een kind vanaf de leeftijd van ongeveer 3 jaar oud, dat met bewegende beelden geconfronteerd wordt, geen of weinig tijdsbesef heeft (vermits het niet kan terugkijken in de tijd zoals volwassenen). Het neemt alles wat het voor de eerste keer hoort en ziet als echt aan. Meer zelfs, het imiteert de taal en de gebaren, die het zeer gemakkelijk opneemt. Ik heb echter toevallig eens gezien dat sommige passages van een (zogezegd voor kinderen bedoel-

de) film weliswaar komisch waren, doch dat het taalgebruik te wensen overliet. Tevens merkte ik dat veel religieus getinte films gevaarlijk waren voor kinderen.

Enkele jaren geleden mochten die films slechts bekeken worden vanaf de leeftijd van 12 tot 13 jaar oud. Waarom? Omdat een kind niet kan oordelen over de objectiviteit van een film. Ik heb zelf vastgesteld dat deze films fouten en nalatigheden kunnen bevatten. Het kind vermengt aldus werkelijkheid en verbeelding en zal gemakkelijk spotten met serieuze zaken en fantasieën voor werkelijkheid aannemen. Denk daar dus ernstig over na, want het beeld dringt zich bij het kind op en diens beperkte reflectievermogen verhindert het om verbanden te leggen. Dus het kind dat een film bekeken heeft, “weet” en de godsdienstleraar “vergist zich” en zal ongelijk krijgen als hij niet hetzelfde zegt als in de film en het kind zal niet aarzelen om het hem te zeggen. Het zal zelfs zover gaan om erover te discussiëren om aan te tonen dat het gelijk heeft. Ziet u, beste mevrouw, door TV of film in uw huis toe te laten aanvaardt u dat de niet-christelijke staat uw kind manipuleert en daardoor diens verstand misvormt. Geloof me, het is zeer moeilijk om dit later te herstellen. Vergeet niet dat opvoeden veel gemakkelijker is dan heropvoeden.

Bescherm uw kind tegen deze aanvallen, want het is kwetsbaar en fragiel. Uw verantwoordelijkheid is zeer groot. U kunt dit doen door na te gaan met wie uw kind omgaat. U moet de omgang verhinderen met bepaalde leeftijdsgenoten die uw kind in contact brengen met ongepaste spelletjes, film kijken, het lezen van slechte boeken, brochures en stripverhalen, evenals vulgair taalgebruik. Waar komt dit laatste vandaan? We mogen rustig stellen dat dit afkomstig is uit films, evenals van oudere kinderen en van volwassenen die zich niet beheersen als ze kwaad zijn.

Ik herhaal dat films en afbeeldin-

gen gevaarlijker zijn dan woorden en geschriften. Een boek kan weliswaar een schokreactie veroorzaken, maar men weet dat dit denkbeeldig kan zijn. Een door een afbeelding veroorzaakte schokreactie lijkt daarentegen altijd werkelijkheid te zijn. Zelfs het irreële deel van een film lijkt dus in de hersenen van het kind werkelijkheid te zijn. Het beeld wordt in het geheugen van het kind opgeslagen, terwijl geschriften en gesproken woorden zich moeilijker laten registreren omdat daar inzicht voor nodig is. Doe zelf de test: kunt u op het einde van de mis precies herhalen wat de priester gepreekt heeft of zelfs nog maar ‘het onderwerp’ van zijn preek weergeven?

Op deze manier krijgen jongeren verkeerde ideeën ingelepeld! Dit is erg gevaarlijk! Laat het geloof van uw kind niet verloren gaan of op zijn minst worden aangetast door dit soort antichristelijke informatie.

Een moeder vroeg me waarom ik eerst sprak over het belang van scholing van het hart en pas daarna over het belang van de vorming van het verstand. De reden is dat het niet aangewezen is om psychologisch inzicht in heel kleine kinderen – die slechts ageren met hun zintuigen en instinct – te willen verwerven. Het enige communicatiemiddel met een baby zijn dus de zintuigen. Daarom moet men beginnen met het gevoel te leiden en te vormen. De baby verlangt evenveel naar moederliefde als naar moedermelk. Op die leeftijd vraagt hij geen kennis, maar liefde! Beste mevrouw, geef al uw liefde aan uw kleintje en zo zult u het evenwichtigheid bezorgen voor de rest van diens leven.

Vermits onze ziel gewond is sinds de erfzonde, moeten wij leven met een gewond verstand (we zijn allen onwetenden die moeten leren) en met een eveneens gewonde wil. Het komt er echter niet op aan om alles te weten, maar wel datgene aan te leren dat noodzakelijk is voor onze eeuwige zaligheid en bijgevolg hoe die te bereiken. Daarbij is de scho-

ling van het hart essentieel om de wil en vervolgens het bewustzijn ervan aan te leren.

Het kind moet leren het goede te willen en het kwade te weerstaan. Bijgevolg moet het leren herkennen wat goed is, maar het moet niet alles kennen. Dit zal voorkomen dat uw kind alles wil te weten komen, ook wat het niet aangaat. In het tegenovergestelde geval zou u uw kind aanmoedigen tot een voor diens leeftijd onnodige nieuwsgierigheid en dat is niet aangewezen.

Het kind moet in zijn eerste levensjaren van zijn moeder leren het goede te beminnen uit liefde tot God, die de Liefde en Goedheid bij uitstek is!

Tegelijkertijd, terwijl u uw kind taal aanleert, is het echter noodzakelijk om diens verstand te doen ontwaken. Dit doet u niet door het vol te proppen met kennis, maar door het geleidelijk aan – naargelang het opgroeit – te doen hongeren naar kennis. Indien u het overstelpt met voor diens leeftijd onnodige kennis, die het overigens niet eens vraagt, ontstaat het gevaar dat u een nieuwsgierigheid opwekt die het niet aankan.

U moet uw kind leren nadenken en u moet kleine vraagjes vol nieuwigheden stellen die leiden tot een toenemend ontwaken. Ik benadruk dat het er niet op aankomt dat uw kind alles kent (i.t.t. wat ouders onbewust doen door gebruik te maken van de mogelijkheden die de huidige techniek biedt), maar wel om het kind ertoe brengen om zijn hersenen te doen werken door eenvoudige reflectie volgens zijn leeftijd en zijn capaciteiten. Vervolgens moet dit vermogen zorgzaam versterkt worden door het geleidelijk aan gewoon te maken om niet alleen passief kant-en-klare ideeën op te doen (zoals het geval is bij beelden), maar te streven naar diepere kennis gesteund op eigen inzichten. Dit verstandelijke vermogen moet men thuis doen ontwaken en reeds vóór het kind naar school gaat. Want daar wordt immers reflectie vereist. Als het kind in zijn vroege jeugd

alleen 'passieve' kennis heeft verworven, zal het kind het op school moeilijk hebben. Moedig dus 'de intellectuele luiheid van het brein', die versterkt wordt door de moderne middelen, niet aan.

Kortom, niet alle kennis is goed: het is aan u om onderscheid te maken, te kiezen, waakzaam te zijn. Vergeet niet dat u de voorname bewaker van de ziel van uw kleine kind bent!

Leer het daarom al zeer vroeg onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan. Een klein kind heeft een natuurlijk vertrouwen in zijn moeder. Maak er gebruik van om een oprechte gehoorzaamheid te 'eisen' met als doel om eerst moeder en dan geleidelijk aan Jezus te behagen. Het is aan u om te oordelen wanneer u overgaat tot de volgende stap. Uw waakzaamheid is onontbeerlijk.

Het is niet nodig aan een klein kind uitleg of redenen te geven waarom het moet gehoorzamen. Als u dit doet, leert u het te discussiëren en bijgevolg te oordelen over de noodzaak om al dan niet te gehoorzamen. Het kind zal dus de gemakkelijkste weg

kieszen: ongehoorzaam zijn om zijn grillen te volgen. Vele moeders klagen over de ongehoorzaamheid van hun kinderen, inclusief de allerjongste kinderen! De oorzaak ligt beslist in hun zwakheid en hun gebrek aan doorzettingsvermogen. Vanwaar doorzettingsvermogen? Het kind wordt gevormd door de reactie van de ouders. Het berekent, het observeert, het zoekt naar een zwakke plek en het speelt daar op in. Veel ouders kunnen niet weerstaan aan de herhaalde vragen van hun kind tot het toestemming krijgt. Een kind kan immers na een aanvankelijke weigering de rest van de dag herhaaldelijk dezelfde toestemming vragen aan zijn moeder ... tot deze het moe is en toestemming geeft. U moet het kind onmiddellijk te kennen geven dat u op uw beslissing niet terugkomt. Hierdoor zult u respect afdwingen bij uw kind en zal het beter gehoorzamen. Dit moet zonder geweld gebeuren (let op de toon van uw stem!), maar toch met vastberadenheid in uw spreken. Sint-Franciscus van Sales, bekend vanwege zijn opvliegende karakter, gebruikte de term

Sint-Jan-Berchmans, gestorven op 22 jaar



« Ik wil een heilige worden in korten tijd ».

“zachte hardheid” en verkreeg de onderdanigheid van de moeilijksten van zijn kudde en bekeerde ketters. Deze “zachte hardheid” in het spreken is een middel om het kind te leren hoe het zijn taal moet verzorgen. Op die manier zult u meer van uw kind kunnen eisen, want het zal u respecteren.

Dit wens ik u van ganser harte met de genade van Onze-Lieve-Heer en de bemiddeling van Zijn Heilige Moeder.

### Retraites in de Hemelstraat, Antwerpen - 2020

Wanneer?	Wie?	Welke?	Predikanten
3-8 februari	Heren	Geestelijke Oefeningen	EE.HH. Verlinden & Huysegems
20-25 juli	Gemengd	Geestelijke Oefeningen	EE.HH. Verlinden & Huysegems
7-12 september	Gemengd	Mariale retraite	EE.HH. Verlinden & De Clercq
12-17 oktober	Dames	Geestelijke Oefeningen	EE.HH. Verlinden & Bochkoltz

Telkens van maandagmiddag 12u tot zaterdagmiddag 14u. Deelname 180 €

Inlichtingen & inschrijvingen: [hemelstraat.info@fsspx.be](mailto:hemelstraat.info@fsspx.be)

### Retraites francophones à Anvers en 2020

20 - 25 avril	Mixte	Retraite Mariale	Abbés P. Duverger & J. Verlinden
17 - 22 août	Mixte	Exercices Spirituels	Abbés. J. Verlinden & L. Bochkoltz

Info & inscription : [hemelstraat.info@fsspx.be](mailto:hemelstraat.info@fsspx.be)

### Vrijwillige zwangerschapsonderbreking tot aan het einde van de zwangerschap in België ...

Een wetsvoorstel is neergelegd bij het federaal Parlement in 2019. Dit voorstel streeft er naar om een hervorming zonder voorgaande door te voeren van de wetgeving op abortus.

Tijdens de laatste maanden zijn we getuige geweest van een mobilisatie voor het respect van het leven, zoals we nooit voordien hebben meegemaakt in België!

Persoonlijk gebed en in gemeenschap EN acties, zoals van de artsen en zorgverleners, publieke stellingname, mails aan onze parlementariërs, ..., hebben al geleid tot een uitstel van stemming over deze wettelijke hervorming, onmenselijk voor onze gemeenschap.

**Vandaag, ... na enkele weken onderbreking, zal het wetsvoorstel over vrijwillige zwangerschapsonderbreking opnieuw op de agenda staan van het Parlement vanaf februari aanstaande.**

Tot nu toe is er veel sprake geweest van de verlenging van de termijn voor abortus tot 18 weken (4,5 maanden). In werkelijkheid blijkt echter uit een aandachtige lezing van het wetsvoorstel dat abortus mag toegelaten worden **tot het einde van de zwangerschap** !

Een vrijwillige zwangerschapsonderbreking die **na 18 weken wordt uitgevoerd, zou dus niet meer strafbaar zijn**. Zie: <https://www.ieb-eib.org/fr/actualite/debut-de-vie/analyse-proposition-de-loi-ivg-vers-une-depenalisation-au-dela-de-18-semaines-4-5-mois-1721.html>

Het tweede luik van de beoogde hervorming – dat in de media veel minder ter sprake is gekomen – heeft tot doel **al degenen die menen dat abortus geen goed idee is, de mond te snoeren**. Een zeer ernstige aantasting van de vrijheid van meningsuiting.

Het wetsvoorstel voorziet inderdaad volgende punten:

De verplichting voor de arts om de zwangere vrouw de verschillende opvangmogelijkheden voor het kind dat geboren zal worden in herinnering te brengen, **wordt geschrapt** (artikel 2 van het wetsvoorstel);

De verplichting voor de arts die weigert een abortus uit te voeren, om zijn patiënte naar een andere dokter of naar een abortuscentrum door te verwijzen, **wordt versterkt** (artikel 3, 1<sup>ste</sup> paragraaf, van het wetsvoorstel);

De vrijheid van hospitalen om abortus binnen hun muren te verbieden, **wordt afgeschaft** (artikel 4 van het voorstel);

Wie “ **op enigerlei wijze** “ probeert te verhinderen dat een vrouw vrije toegang heeft tot een instelling die vrijwillige zwangerschapsafbrekingen uitvoert, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden tot een jaar en tot een geldboete van honderd euro tot vijfhonderd euro (artikel 4 van het voorstel). Evenzo zal de partner van de zwangere vrouw die haar een SMS of een e-mail zou sturen, om haar bijvoorbeeld te zeggen dat als zij abortus zou uitvoeren dit hen als koppel zal schaden veroordeeld worden tot minimum drie maanden gevangenis ...

Laten we ons naast elke materiële actie vooral verder verenigen in gebed en in het bijzonder in het bidden van het Rozenhoedje. Vragen we Onze-Lieve-Vrouw om hiervoor bij de Vader tussenbeide te komen om ons land te behoeden voor zulke wetgeving. Dat de Heilige Aartsengel Michaël, patroonheilige van Brussel, hoofdstad van Europa, ons ook bijstaat in dit gevecht; dat de Heilige Jozef, patroonheilige van ons land, ons leidt, zoals hij ook de Heilige Familie heeft geleid en gered van de doodsangst en van het bloedbad van de Onschuldige Kinderen.

Laten we onze parochies sensibiliseren, ook de groepen en verenigingen waar we deel van uitmaken, om onze vurige smeekgebeden te laten opstijgen naar God voor de bescherming van het leven in ons land en in de hele wereld.

**Laat ons in grote getale komen naar het gebed voor het Geloof, voor het Leven en voor de Vrede met het opzeggen van het Rozenkransgebed op dinsdag 11 februari 2020 ter gelegenheid van het Feest van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, om 14.00 uur (of 18 uur) op het heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, Leopold I Straat, 296, te 1090 Jette.**

Sinds meer dan drie jaar bidden wij maandelijks in de Hemelstraat speciaal voor ons Vaderland, gewoonlijk op de vierde zondag van de maand, van 15u tot 17u30.

Het Gebed voor het Vaderland is een gebedsstonde met gebeden die één voor één het H. Hart vereren, smeken, aanbidden. Buiten het eigenlijke *gebed voor het Vaderland* is het centrale gebed het *klein Officie van het H. Hart*, dat volledig gezongen wordt. Nadien worden de aanwezigen individueel gezegend met het Allerheiligste Sacrament, zoals dat in Lourdes gebeurt. Dan is er nog een kwartier stille aanbidding en we eindigen met het majestueuze Tantum Ergo van de seminaristen van Luik.

Met deze gebeden beantwoorden we aan de oproep van zoveel Pausen, die de geloofsafval zagen aankomen en als tegengif de verering van het H. Hart sterk aanbevelen, evenals aan de oproep van de toenmalige (1864) Belgische Bisschoppen die dat begrepen.

En wij beleven nu deze ontkerstende maatschappij, met alle decadentie erop en eraan. Maar wij blijven Jezus' hulp afroepen, door speciaal zijn H. Hart te vereren.

Lees bv. wat paus Leo XIII schreef in de Enc. Annum Sa-

crum, 25 mei 1899, over de Toewijding van de mensheid aan het H. Hart en over het belang van de verering van het H. Hart.

## 1° Voor alle mensen afzonderlijk

Op deze wijze zal de oefening van godsvrucht, die wij allen aanbevelen, allen tot voordeel strekken. Na deze daad (toewijding) zullen het geloof en de liefde van hen, die Jezus Christus kennen en beminnen, ongetwijfeld sterk toenemen. Zij, die Christus kennen, doch Zijn wet en Zijn geboden veronachtzamen, zullen uit Zijn H. Hart de vlam van Zijn liefde in zich kunnen opnemen. Voor degenen ten slotte, de ongelukkigen, die door blind bijgeloof bevangen zijn, zullen wij allen, één van hart en één van geest, 's hemels hulp afsmecken, opdat Jezus Christus, aan Wien zij, wat Zijn macht betreft, reeds onderworpen zijn, hen ook aan zich onderwerpe wat de uitoefening van die macht aangaat, en dit niet alleen in het andere leven, als Hij Zijn wil zal voltrekken over allen, door de een te redden en de ander te straffen", maar ook reeds tijdens dit sterfelijk leven, door hen het geloof en de liefde te verlenen. Mogen zij door de beoefening van deze deugden, God op waardige wijze eren en aldus streven naar de eeuwige hemelse gelukzaligheid!

## 2° Voor de vrede van Kerk en Staat

De aldus verrichte Toewijding laat ook de Staat een betere toestand verhoppen, daar zij de banden vernieuwt of verstevigt die de Staat van nature reeds met God verbinden. Recent is men reeds zover gekomen dat Kerk en Staat a-h-w- door een scheidingsmuur van elkaar gescheiden zijn. Bij de inrichting van het Staatsbestuur wordt het gezag van het heilig en goddelijk recht niet geëerbiedigd, met de kennelijke bedoeling het openbaar leven geheel aan de invloed van de godsdienst te onttrekken. Dit komt er ongeveer op neer dat men het geloof in Christus en indien mogelijk, God zelf uit deze wereld zou willen verdrijven. Moet men er dan verbaasd over zijn dat het grootste deel van het menselijk geslacht tot zo'n verwarring vervallen is en zó hevig door de golven heen en weer geslingerd wordt dat niemand meer vrij is van vrees voor gevaren, aangezien de geesten door deze verwaande hoogmoed bevangen zijn? De meest hechte grondslagen van het algemeen welzijn worden essentieel ontworcht als men de godsdienst veronachtzaamt. Als rechtvaardige straf levert God de opstandigen aan hun driften over, zodat zij de speelbal van hun hartstochten worden en ten onder gaan in hun losbandigheid.

### Oproep van de districtsoverste van de Benelux

In België wordt een spirituele mobilisatie georganiseerd ten gunste van het ongeborn kind, vermits in februari een wetsvoorstel inzake de verlenging van de abortustermijn tot 18 weken opnieuw op de agenda van het Federale Parlement wordt geplaatst.

### Een opwelling van gebed en boetedoening

Een opwelling van gebed en boetedoening is nodig om België te vrijwaren van deze voor de maatschappij dodelijke wetsherziening. Het wetsontwerp heeft in eerste instantie tot doel om abortus uit het strafrecht te halen, zelfs inzake abortus tot het einde van de zwangerschap.

### Elke christen wordt opgeroepen om:

1. van 2 tot 11 februari een novene te bidden en daarnaast elke dag de Rozenkrans of minstens het rozenhoedje te bidden.
2. op vrijdag 7 februari een dag van boetedoening en vasten als smeekbede aan te bieden aan het Heilig Hart van Jezus.
3. op dinsdag 11 februari om 13u. deel te nemen aan het initiatief om het rozenhoedje te bidden in het heiligdom Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes (Leopold I-straat 296, 1090 Jette).



E.H. Patrick Duverger

# Stap mee van Chartres naar Parijs!

## Don Davide Pagliarani, Algemeen Overste van de FSSPX

Beste pelgrims,

1970-2020: Vijftig jaar zijn verstreken sinds de oprichting van de Priesterbroederschap Sint-Pius X.

Vijftig jaar van bestaan, van strijd en van trouw aan het geloof. Hoe kunnen we Onze Heer danken voor het feit dat hij al die tijd over ons schip heeft ge- waakt in die stormachtige tijd na het Tweede Vati- caanse Concilie? Hoe kunnen we ons niet wenden tot de figuur van onze goede en vereerde stichter, aartsbisschop Lefebvre, om ons te leren wat hij onderrichtte, aan ons die misschien de vermoeid- heid en de last voelen van de langdurige strijd, aan ons die hem misschien nooit persoonlijk gekend of ontmoet hebben? Dat is wat we gaan doen tijdens deze driedaagse bedevaart. We zullen stappen, ge- leid door zijn voorbeeld, door zijn deugden, voor- namelijk zijn voorzichtigheid, de deugd van gods- dienst die hij toonde en zijn doorzettingsvermogen.

### PINKSTERBEDEVAART VAN CHARTRES NAAR PARIJS

50-jarig bestaan van de Priesterbroederschap Sint-Pius X

### VOOR DE EER VAN DE HEILIGE KERK



Info: E.H. Louis BOCHKOLTZ  
hemelstraat@fsspx.be  
+32 (0) 499 69 29 00  
www.pelerinagesdetradition.com

30 MEI - 1 JUNI

Stap met het Nederlandstalige kappittel van de Benelux

info: E.H. Louis Bochkoltz

info.hemelstraat@fsspx.be

“Fidélis servus et prudens, quem constituit Dóminus super famíliam suam: ut det illis, in tempore, trítici mensúram”: “Een getrouwe en verstandige dienaar was hij, die de Heer over zijn gezin had aangesteld om hen op tijd de maat koren uit te rei- ken” (Lk 12, 42).

Dit woord komt uit de mond van Onze Heer Jezus Christus, de lof van een getrouwe dienaar, waarin we het portret van Monseigneur Lefebvre goed te- rugvinden. Ik zou uw aandacht willen vestigen op de eerste twee woorden: “Fidélis servus: een ge- trouwe dienaar.” Daarin ligt werkelijk al zijn groot- heid: door het feit een dienaar te zijn geweest. Het is een woorden paradox maar een prachtige reali- teit. De dienaar is iemand die zich met gehechtheid toewijdt, die zijn leven, zijn tijd, zijn energie en al zijn vermogens ten dienste stelt van de meester of de zaak die hij dient. De meester kan hem gebrui- ken als een volgzaam instrument in zijn plan. De goede dienaar heeft volledig vertrouwen in degene die hij als vader vereerd, en hij had geen andere wil dan die van degene die groter was dan hij. Hij zal zelfs zijn leven geven om hem te verdedigen, indien nodig.

Eerst als priester, dan als missionaris, daarna als bisschop, vervolgens als aartsbisschop en totslot oprichter, beschouwde Mgr. Lefebvre zichzelf al- tijd als een eenvoudige dienaar van de heilige Kerk, meer niet. Het is de Kerk die hij al die jaren heeft gediend. Hij was slechts een dienaar; hij heeft niets vernieuwd of uitgevonden; hij wilde nooit een persoonlijke strijd voeren, zijn mening of zijn eigen wil verdedigen. Hij beschouwde zichzelf altijd als een schakel in een ketting, die van de vo- rige schakel ontvangt en die naar de volgende doorgeeft.

Het citaat uit het evangelie volgens Lucas hierbo- ven is vrij goed bekend; de rest van de passage waarschijnlijk minder, maar het is de moeite waard om er even bij te blijven stilstaan. Na over de goede dienaar te hebben gesproken, spreekt Onze Heer over een slechte dienaar die het wacht- ten beu wordt: “Mijn meester treuzelt om te ko- men” (Lk 12:45), zegt hij. Hij gebruikt dit als een

## Jeugdactiviteiten voor de zomer van 2020

Wanneer?	Wat?	Voor wie?	Waar?	Contact
Zo 5/07 t/m zo 19/07	Fietstocht	Jongemannen vanaf 18 jaar	Van Bordeaux naar Santiago de Compostella	Broeder René-Maria br.renemaria@fsspx.email
Zo 26/07 t/m do 30/06	Fietstocht	Jongens vanaf 13 jaar	Van Antwerpen naar Echternach (Luxemburg)	Broeder René-Maria br.renemaria@fsspx.email
Zo 2/08 t/m di 11/08	EK-Kamp	Jongens tussen 6 - 16 jaar Meisjes tussen 6 - 16 jaar	Boxtel (Nederland)	Pater Matthias De Clercq m.declercq@fsspx.email

excuus om zijn eigen wil te doen en het huis te runnen zoals hij zelf goedgevoelt. Echt, en gelukkig is dit geen sprekend portret van onze goede oprichter. Stel je voor dat hij moe werd van deze eindeloze en vermoeiende strijd ... Stel je voor dat hij zei: "De meester treuzelt om te komen; de oplossing voor de crisis van de Kerk komt te laat" en dat hij ophield een dienaar te zijn, dat hij een meester werd, die zijn missie verraadt. Als het zo was geweest en monseigneur een leider was geworden zoals zoveel anderen, zou hij de gelovigen trouw houden aan zijn persoonlijke ideeën. Onze goede broederschap zou dan niet zijn wat ze vandaag is. Zou ze nog steeds bestaan?

Mgr. Lefebvre diende de Kerk trouw, ondanks bedreigingen, beloften, veroordelingen, kritiek en verraad. Hij was trouw tot het einde; hij stierf zelfs met de wapens in de hand, zonder de overwinning te hebben gezien. En we gaan hem achterna. Dit bewijst dat hij niet zijn eigen zaak diende - zij zou tegelijk met hem zijn gestorven - maar een zaak die

hem enorm overtrof: die van de Ene, Heilige, Katholieke en Apostolische Kerk, gesticht door Onze Heer Jezus Christus.

Mgr. Lefebvre werd inderdaad door de Goede God aangesteld "om ieder op tijd zijn maat koren uit te reiken". Hij ging vooruit volgens het plan van de Voorzienigheid, vurig maar met voorzichtigheid, nederig maar met doorzettingsvermogen. Hij gaf getrouw door wat hij zelf had ontvangen: het geloof en de sacramenten. En hij stichtte seminaries, waaraan we vijftig jaar later nog steeds priesters hebben die echt de schat van de Kerk zijn, die verantwoordelijk zijn voor het overdragen van het bovennatuurlijke leven aan zielen. Bedankt, monseigneur, dat u een goede en getrouwe dienaar bent geweest! Kom, beste pelgrims, laat ons stappen, bidden, zingen, offeren gedurende deze drie dagen om van de Heilige Geest te verkrijgen dat de zielen verlicht en ontvlamd worden met het vuur van de naastenliefde, zodat degenen die geroepen zijn voor het priesterlijk of religieus leven de kracht hebben om erop te reageren. We hebben priesters nodig, veel heilige priesters en veel heilige religieuze roepingen.



24-25-26 oktober 2020  
50-jarig van de FSSPX  
in LOURDES

Reserveer de data!  
Meer info in het volgende nummer.





Een  
katholiek  
thuis

# Gezinsweekend voor de Traditie

Ons weekend zit vol! 167 deelnemers zullen tussen 21/02 en 23/02 genieten van voordrachten, gebedstijd en spelen, maar vooral van een katholieke sfeer onder 28 families!

Wij nodigen jullie allemaal uit om enkele gebeden te sparen voor een goed verloop van dit weekend.

Mijn God, geef ons veel heilige gezinnen!

Zaterdag  
21 maart 2020

10 U

## H. VORMSEL IN BRUSSEL

*Door Mgr. Bernard Tissier de Mallerais*



## PONTIFICALE DANKMIS

VOOR HET 50-JARIG  
BESTAAN VAN DE FSSPX

*Sint-Jozefkerk  
Frere Orbansquare  
1040 Brussel*



Zondag  
22 maart 2020

*10.30 uur*

## H. VORMSEL

*Door Mgr. Bernard Tissier de Mallerais*



## PONTIFICALE HOOGMIS IN UTRECHT

*Sint-Willibrordkerk  
Minrebroederstraat 21, 3512 GS Utrecht, Nederland*



**BEZOEK DE WEBSITE van de FSSPX in de BENELUX:**

<http://fsspx.be/nl>