

Luister eens, de Puntjes voor april en mei zijn:

April: *de levensbeschrijving van mijn naampatroon lezen!*

Mei: *het 'Sub tuum praesidium' bidden! (Zie Schatkist)*

Beste Kruisvaarders,

In de 16^e eeuw was er een jonge ridder verschillende maanden aan het bed gekluisterd. Hij had namelijk een ernstige wond aan zijn been. Deze wonde was veroorzaakt door een Franse kogel bij het beleg van Pamplona, Spanje. Om de verveling te verdrijven had deze jongeman graag ridderromans willen lezen. Maar in de bibliotheek van het sobere familiekaasteel waren ze niet te vinden. Bij gebrek aan beter moest hij genoegen nemen met de *Gulden Legende*. Dit is een boek met beschrijvingen van heiligenlevens. En wat gebeurde er? Door deze



heiligenbiografieën te lezen, en dus ware helden voor ogen te krijgen, bekeerde de jonge ridder zich. Hij liet de wereld achter, koos onze Heer als zijn Koning uit en stichtte de Jezuïetenorde. Hijzelf werd later tot de eer van de altaren verheven: deze jonge ridder was de H. Ignatius.

Beste Kruisvaarders, boeken waarin het leven van de heiligen beschreven is, doen uitermate goed voor onze ziel. Dat zien we aan het voorbeeld van de H. Ignatius. De heiligenlevens zijn namelijk het Evangelie in praktijk gebracht. Heiligen hebben de inktletter van het Evangelie leven geschonken. Ze hebben de aanwijzingen van Christus omgezet en vrucht laten voortbrengen.

We zien ook dat de leer van Christus werkelijk praktisch uitvoerbaar is. Het is mogelijk voor alle leeftijden, in alle levensomstandigheden, op alle plaatsen van deze wereldbol. We kunnen tegenover God niet beweren: wel, Lieve Heer, wij leven nu in duistere tijden. De mensen geloven niet meer. Alles is moeilijk. Wat Gij 2000 jaar hebt geleerd, dat kunnen we vandaag in deze huidige wereld niet meer 1 op 1 omzetten. Vroeger waren de mensen beter, de wereld was religieus. Natuurlijk, beste Kruisvaarders, kunnen bepaalde aspecten van ons katholiek leven vroeger makkelijker geweest zijn, maar hoe meer men de heiligenlevens ter hand neemt, hoe meer men merkt dat het steeds moeilijke tijden waren. Men

merkt dat het ook toen niet vanzelfsprekend was katholiek te leven, katholiek te blijven. Ook de toenmalige tijd maakte het die mannen, vrouwen en kinderen moeilijk om de deugd te leven. Maar zie: ze gebruikten de genade Gods om hun plichten van staat uit te voeren. Zij heiligden hun ziel ondanks de moeilijkheden van hun leefomgeving. Gods genade is in de loop van de tijd niet zwakker geworden. De Schatkist Gods is nog altijd even vol en rijk. Heiligen zijn mensen zoals wij: man of vrouw, jong of oud, rijk of arm, ziek of gezond, geleerd of niet. ... Ze zijn mensen zoals u en ik, maar ... met meer medewerking met de genade Gods. Eigenlijk hebben we dus geen excuus dat we geen heiligen in onze tijden zijn. We kunnen enkel een 'mea culpa' zeggen.

Horen we eens wat de catechismus leert over het lezen van heiligenlevens. Welke positieve aspecten dit op ons geestelijk leven zal hebben.



Ten eerste zijn zij ons een nabij voorbeeld. Zij zijn niet zo verheven zoals Christus, zodat de weg naar gelijkvormigheid onoverbrugbaar lijkt. Neen, de heiligen zijn ons dichterbij. Misschien kunnen wij hen niet 1 op 1 navolgen in hun geloofssterkte, hun onophoudelijk bidden, maar wij kunnen wel bijv. trouw zijn aan het geloof, en een liefde tot het gebed ontwikkelen. Dat is al een begin! Wij kunnen misschien niet zoals de woestijnvaders boete doen en vasten, maar wij kunnen wel het onze doen. Meer dan we tot nu toe doen.

De meeste heiligen zijn ook niet zo heilig geboren als ze gestorven zijn. Ze waren soms zelfs erge zondaars. Er zijn talrijke heiligen die eerst dieven, onkuisaards, dronkaards, moordenaars waren. De heilige Mozes de Ethiopiër was bijv. een moordenaar uit de 4^e eeuw die een roversbende leidde, vervolgens berouw toonde en monnik werd. Toch worstelde hij vele jaren met zijn ongeordende begeerlijkheid, maar hij vocht tegen deze passie door minder te eten, de hele nacht te waken in gebed, zichzelf te vernederen en zijn geestelijke vader te gehoorzamen, wiens gebed hem uit deze slavernij bevrijdde. Zijn

medemisdadigers, die de genade en nederigheid van de heilige Mozes zagen, werden allemaal toegewijde monniken.

Ten tweede sterken de heiligenlevens ons geloof. De heiligen, ongeacht of zij martelaren waren of belijders: zij hielden vast aan het geloof, ondanks dat zij alle denkbare geestelijke als lichamelijke folteringën onderworpen werden. Zij ondergingen dat alles in vreugde en geduld. Hun geheim was hun innerlijk geestelijk leven en hun verbinding met Christus. De heiligen zullen ons aanmoedigen Christus trouw te zijn. Ze tonen ons dat noch de wereld noch onze passies ons aan het wankelen moeten brengen.



Ten derde geven de heiligenlevens ons de geest van ware nederigheid en berouw over onze zonden. Zodra we opmerken welke hoogte van heiligheid deze mensen hebben bereikt, dan blikken we ook op onze zielentoeestand. Welk een verschil! Waarop kunnen wij ons nog roemen, zodra we zien hoe de heiligen bidden, vasten, apostolaat uitoefenen, voor de naaste zorgen en bovenal God beminnen? Het haalt ons uit onze denkbeeldige heiligheid weg. Het laat veelmeer zien dat wij nog niet heilig zijn, maar zondig. Dat wij nog veel hebben

goed te maken en in te halen. Het lezen van heiligenlevens roept in ons de grootmoedigheid wakker. Het spoort ons aan eindelijk werk te maken van onze eigen heiligheid ... tenminste in kleine stapjes.

Ten vierde zal het lezen van heiligenlevens ons de ware wijsheid bijbrengen en ons helpen goede besluiten te nemen.

Veelal kunnen we heiligen vinden in een gelijkaardige situatie als wij. Zij hebben voor ons reeds een pad vrijgemaakt en geëffend. Wij kunnen hen simpelweg navolgen. Bijv. een huismoeder die niet weet hoe verder te gaan met de opvoeding van haar kind, wel laat ze eens



bij de mama van Don Bosco, de H. Margarita nalezen. Een zware zondaar kan nalezen bij de H. Augustinus. Voor ieder is er een heilige.

Beste Kruisvaarders, tenslotte, het puntje van de **maand april** luidt: lezen we een levensbeschrijving van onze naampatroon, of van die van onze ouders, broers of zussen. Jullie zullen het opmerken: wij zullen door de heiligen aangetrokken en geïnspireerd zijn! Net zoals de H. Ignatius.

In de **maand mei** zullen we elke dag het 'Sub tuum praesidium' bidden. Dat is een heel oud en krachtig gebed tot onze Hemelse Moeder Maria. Meimaand is Mariamaand!

*Pater Matthias De Clercq
E.H. Jan De Bruyn
EK-Kruisridders*