



Luister eens, de Puntjes voor juli en augustus zijn:

Juli: *Met elkaar delen!*

Augustus: *Het gebed tot Christus Koning (Zie Schatkist)*

Beste Kruisvaarders,

Jullie kennen zeker allen het beroemde verhaal van de H. Martinus van Tours. Het was rond het jaar 370 n.C., midden in een winter, die veel strenger was dan gewoonlijk. Vele arme mensen die op straat leefden, stierven van de vrieskou. Martinus was soldaat in het Romeinse leger. Zijn eenheid moest op een dag naar de stad Amiens. Sinds kort had Martinus over Christus gehoord. In zijn hart hij was van plan zich te laten dopen en Christus' voorbeeld na te volgen.



Bij de stadspoort van Amiens zat een bedelaar, die helemaal geen kleren aanhad. Martinus had echter alleen maar zijn soldatenmantel en zijn wapens. Hij zag hoe de bedelaar de voorbijgangers smeekte om hem te helpen en medelijden met hem te hebben. Maar ze liepen hem allemaal voorbij. Martinus begreep dat hij iets moest doen. Maar wat? Hij trok zijn zwaard en sneed zijn mantel middendoor. Hij gaf de bedelaar de ene helft. De andere helft, die niet zijn eigendom was, maar van het leger, sloeg hij zelf weer om zijn schouders. Er waren omstanders die Martinus uitlachten, omdat hij er in die halve mantel belachelijk uitzag. Maar anderen schaamden zich, omdat zij veel meer hadden dan die soldaat, en toch de bedelaar niet hadden geholpen. Zij begrepen dat zij hun goederen met de bedelaar hadden moeten delen.

's Nachts toen de mensen sliepen, had Martinus een droom. Hij zag Christus vóór zich staan. Christus zei tegen Martinus: "Bekijk me eens goed". Toen zag Martinus, dat Christus het stuk mantel droeg dat hij aan de bedelaar had gegeven. En hij hoorde Christus tegen de engelen zeggen: "*Martinus heeft nog maar pas van mij gehoord; maar toen ik naakt was, heeft hij Mij meteen gekleed.*" Zo blijkt het waar te zijn wat Christus over zichzelf vertelt: "*Wat je aan de minste van de mensen doet, dat doe je aan Mij!*"

Beste Kruisvaarders, **het puntje van juli luidt: ‘Met elkaar delen!’** Uit het waargebeurde verhaal hierboven vernemen we dat delen katholiek is. Het is Christus aangenaam, evenals de naaste. Het maakt anderen blij. Ieder onder ons moet kunnen en willen delen en zelfs graag! Indien we het niet graag doen, is dit het teken dat we nog tegen het egoïsme hebben te strijden. Niet willen delen komt uit de verkeerde eigenschap, van voornamelijk aan zichzelf willen denken, voort. Dat past niet voor een Kruisvaarder. Hij is lid van Christus’ leger en we dienen elkaars kameraden te zijn. Die delen alles!

Er zijn vele gebeurtenissen in de H. Schrift die spreken over iets met elkaar delen. Denken we bijvoorbeeld aan de wonderbare vermenigvuldiging van de broden en vissen. Hoe kwam die tot stand? Er was een grote menigte volk die



heel de dag naar Jezus catechismusles had geluisterd. Nu de avond viel, diende iedereen huiswaarts te keren. Jezus echter wilde de mensen eerst nog laten eten om hen op krachten te laten komen. Maar er was geen voedsel voor zo een menigte beschikbaar. Ook de apostelen hadden niks bij zich. Uiteindelijk vonden de apostelen een jongen met 5 broden en enkele visjes. Wat deed die? Hield hij alles voor

zichzelf? Verslond hij alles alleen, ergens achter een boom of een rots, zodat hij verzadigd werd en de anderen honger leden? Neen, deze jongen deelde. Hij gaf zijn voedsel aan de apostelen. Jezus zegende het en liet het door de apostelen uitdelen. Wat gebeurde? Had de jongen tekort? Had iemand tekort? Neen, iedereen werd verzadigd. Er bleef zelfs nog over! Iedereen was blij. Volgen wij, beste Kruisvaarders, het voorbeeld van deze jongen! Zijn wij snel om te delen als wij een gelegenheid daartoe zien.

Er is nog een gebeurtenis in de H. Schrift die ons spreekt over delen. Toen Jezus ten hemel was opgestegen, hadden de apostelen de zorg over alle kerken. Het gebeurde in die tijd dat er een hongersnood uitbrak in de streek van Jeruzalem. Het voedsel werd heel duur. De armen dreigden van de honger te sterven. Wat deed Paulus? Hij sprak tot de eerste christenen in Macedonië over de nood welke hun broeders en zusters in Jeruzalem leden. Paulus had zijn woorden nog niet volledig uitgesproken, of de christenen van Macedonië besloten een collecte te doen. Ze wilden graag hun overvloed aan goederen met de arme christenen te Jeruzalem delen en hen zo uit de nood helpen. Wat een voorbeeld

voor ons! Paulus schrijft later aan de Korintiërs: *“De gelovigen van Macedonië gaven naar vermogen, ja zelfs boven vermogen. Uit vrije beweging en met grote aandrang verzochten ze zelfs het als een gunst om te mogen meedoen aan de ondersteuning van de christenen te Jeruzalem”*. (2 Kor. 8) Paulus leert de Korintiërs, dat het goed is dat diegene die iets heeft, het tekort van de andere wegwerkt. Alles wat wij bezitten is een gave van de goede God, die we tot deugd van naastenliefde kunnen gebruiken. *“God heeft de blijmoedige gever lief!”*



Paulus wijst er ook op dat het delen met elkaar een vorm van apostolaat kan zijn. Hoezo? Wel diegene die van ons alle goeds ontvangt, doordat we het met hem delen, zal zich afvragen waarom wij dit doen. Wij zullen antwoorden: omdat wij Jezus graag zien – Jezus die wij in u herkennen – omdat wij om Hem onze naaste beminnen! Zo dacht ook de H. Martinus.



Ook nog in het boek ‘de Handelingen van de Apostelen’ lezen we over Aquila en Priscilla. Zij behoorden tot de groep van de eerste christenen. De H. Paulus verhaalt hoe zij hun huis deelden met andere gelovigen, niet alleen voor de eredienst, maar ook voor onderkomen. De H. Paulus prijst hen in zijn brief aan de Romeinen. Door Aquila’s en

Priscilla’s goedheid en bereidwilligheid te delen kon hijzelf weer goeds doen aan andere personen en hun zielen voor Christus winnen. (Hand. 8 / Rom. 16)

Een andere gebeurtenis betreffende delen vinden we in het Oude Testament (1 Kon. 17). De profeet Elias was op de vlucht voor de slechte koning en de afgodendienaars. God beval hem naar een arme weduwe te gaan en daar om voedsel te vragen. Hij vroeg de weduwe om een stuk brood. Zij antwoordde: *“Ik heb geen brood meer, alleen nog maar een handvol meel in de pot en een beetje olie in de kruik. Hebben wij dit gegeten, dan moeten wij sterven”*. Elias

sprak: *“Wees niet bezorgd, ga naar huis en doe wat ge van plan was, maar maak eerst een klein broodje voor mij en daarna kunt ge voor uzelf en uw zoon iets klaarmaken”*. Wat gebeurde er, beste Kruisvaarders, nadat deze arme weduwe in haar nood toch besloten had de profeet te helpen? Is ze inderdaad de hongersnood gestorven? Neen! God beloofde haar delen door het meel in de pot nooit te laten opraken. Ook de kruik met olie geraakte niet leeg. Het leek erop dat zij door te delen met de profeet er slechter aan toe was geraakt, maar in werkelijkheid is zij er veel meer op vooruitgegaan. God zorgt voor hen die delen!



Beste Kruisvaarders, dat is ons puntje voor juli: delen. We kunnen vele dingen delen: snoep, speelgoed, tijd, ... alle goede dingen die we voor onszelf verlangen. Het is een onderdeel van de hoofddeugd van ons geloof: naastenliefde. Soms vraagt het delen ook de deugd van het geduld indien wij op iets moeten wachten en de andere een zaak eerst gunnen. Het delen kan dus van ons een offer vragen, maar hoort dat niet bij onze leuze van de Kruistocht? Offer je op! Kunnen delen is een blijk van offergezindheid. Een zaak voor de E.K.! Een zaak die tot heiligheid voert.

Het puntje van augustus zal het gebed tot Christus Koning zijn. In augustus



zijn we namelijk reeds op kamp. Ons E.K.-kamp is het legerkamp van Christus Koning en Hij zal midden onder ons zijn in de kapeltent. Wat is er mooier dan gezamenlijk dagelijks dit gebed te bidden. Christus als *“Koning van de hele wereld”* te erkennen. Wat is er heerlijker dan samen als strijders onze trouwe van de doopbeloften te hernieuwen voor het Tabernakel? We drukken er het doel van al ons strijden uit: *“de rechten van God en van de Kerk te doen zegevieren”*.

Beste Kruisvaarders, wij zien jullie allen graag voor het zomerkamp op het kampterrein te Xhos in België van 28 juli - 8 augustus. Overtuig elkaar mee te gaan. Laat de dapperen de twijfelenden sterken! Schrijf jullie in! De afwezige zal veel missen, de aanwezige zal vervuld terugkeren. Het is een prachtige locatie, midden in bossen en heuvels. Het thema is leerzaam en spannend: de be-

kering van de Vikingkoninkrijken in Scandinavië. Denken we ook aan de trektochten, de kampvuren, de ruiltochten, het gezamenlijk koken. Het belooft tof en gezellig te zullen worden. Wees erbij!

Pater Matthias De Clercq, EK-Kruisridder