

“Online” parochieblad
FSSPX Antwerpen

<https://www.youtube.com/FSSPXAntwerpen>

ZO 12 HOOGFEEST van PASEN, 1e kl met octaaf, wit

10.00 **Gezongen H. Mis met preek**
17.00 Aanbidding tot 18.30 u.
17.45 Rozenhoedje

**MA 13 MAANDAG in de PAASWEEK, 1e kl, wit
(2e PAASDAG)**

10.00 **Gezongen H. Mis met preek**
(9.00 sermon en français, 9.15 in English)
17.00 Aanbidding tot 18.30 u.
17.45 Rozenhoedje

DI 14 DINSDAG in de PAASWEEK, 1e kl, wit

7.30 Gelezen H. Mis
17.00 Aanbidding tot 18.30 u.
17.45 Rozenhoedje
18.30 Preek in het Nederlands
(18.45 en français, 19.00 in English)

WO 15 WOENSDAG in de PAASWEEK, 1e kl, wit

7.30 Gelezen H. Mis
17.00 Aanbidding tot 18.30 u.
17.45 Rozenhoedje
18.30 Preek in het Nederlands
(18.45 en français, 19.00 in English)

DO 16 DONDERDAG in de PAASWEEK, 1e kl, wit

7.30 Gelezen H. Mis
17.00 Aanbidding tot 18.30 u.
17.45 Rozenhoedje
18.30 Preek in het Nederlands
(18.45 en français, 19.00 in English)

VR 17 VRIJDAG in de PAASWEEK, 1e kl, wit

7.30 Gelezen H. Mis
17.00 Aanbidding tot 18.30 u.
17.45 Rozenhoedje
18.30 Preek in het Nederlands
(18.45 en français, 19.00 in English)

Bij de opmaak van dit parochieblad zijn we ervan uitgegaan dat er een grote mogelijkheid bestaat dat de regering de quarantaine uitbreidt tot begin mei. We zullen zien wat de toekomst ons brengt en we passen ons aan.

ZA 18 ZATERDAG in de PAASWEEK, 1e kl, wit

7.30 Gelezen H. Mis
17.00 Aanbidding tot 18.30 u.
17.45 Rozenhoedje
18.30 Preek in het Nederlands
(18.45 en français, 19.00 in English)

ZO 19 ZONDAG van BELOKEN PASEN, 1e kl, wit

10.00 **Gezongen H. Mis met preek**
(9.00 sermon en français, 9.15 in English)
17.00 Aanbidding tot 18.30 u. *met de noveengebeden van de Goddelijke Barmhartigheid*
17.45 Rozenhoedje



Priesters en Broeder in aanbidding voor het Allerheiligste Sacrament op Witte Donderdag.

Vergeet uw priesters niet!

**Steun de FSSPX Antwerpen:
BE84 4062 0609 1159**

Om de **nieuwsbrief van FSSPX Benelux** te krijgen, meld u aan hemelstraat.info@fsspx.be



Zalig Pasen!

Dierbare gelovigen

In deze dagen van quarantaine waar het bijwonen van een H. Mis in België onmogelijk is, bedenk dat we een onderscheid moeten maken tussen:

- het gebod van God, dat algemeen is: Gij zult dag des Heren heiligen;
- en het gebod van de H. Kerk dat komt om het gebod van God te specificeren: zon- en feestdag zult gij eren (door naar de H. Mis te gaan).

In normale tijden moeten beide geboden op straffe van zware zonde door alle gedoopte personen die de leeftijd van het verstand bereikt hebben, gevolgd worden. Maar door omstandigheden is het mogelijk dat iemand van het gebod van de H. Kerk (bijwonen van de H. Mis) vrijgesteld wordt, zonder af te wijken van Gods gebod.

Als het bijwonen van de H. Mis onmogelijk is, is het nodig om de zondag anders te heiligen: door tijd te geven aan gebed en christelijke vorming (tenminste het equivalent van een zondags Gelezen Mis, die normaal een preek omvat).

Hiervoor kan men de teksten van de H. Mis lezen, en mediteren aan de hand van het rozenhoedje of de rozenkrans (indien mogelijk met het gezin).

Degenen die het willen, kunnen ook de H. Mis “online” volgen. Het vervangt de H. Mis niet, maar helpt ons om met meer aandacht te bidden.

Weet wel dat:

- de Sint-Amanduskapel te Gent gesloten blijft gedurende deze periode;
- de Kapel van het Allerheiligste Sacrament Hemelstraat 23 (Antwerpen) elke dag van 7 tot 19 u. openblijft;
- u altijd mag komen biechten tijdens de openingsuren van de Kapel (gebruik de bel op de biechtstoel en een priester zal naar de Kapel komen).