



# De enige referentie

Er zullen altijd mensen zijn die zich tevreden stellen met de kuddegeest. Maar er zijn er ook anderen die toch proberen een dieper inzicht te krijgen aangaande de hedendaagse mediahype die informeert, vaak verkeerd informeert, om de mensen gerust te stellen door nieuwe wetgevende maatregelen aan te kondigen die suggereren dat alles morgen beter zal zijn, maar ‘er zal moeten gestreden worden!’

Een overgrote meerderheid is zich ervan bewust geworden dat een microbe, die we niet eens kunnen zien, de hoogste politieke, financiële en universitaire autoriteiten kan neerhalen!

Als sommigen zich enkel tevreden stellen met vragen, hebben anderen niet gewacht om naar grondoorzaken te zoeken! Maar is er al jaren, decennia, geen hardnekkige blokkade?

Ja, er bestaat een hardnekkige, koppige, onbetwistbare blokkade, absoluut onaantastbaar, buiten elke discussie! Voor koppige fanaten is dit hun bijbel: de LEKENSTAAT! Eén voorbeeld uit duizenden. Op een middelbare school, een universiteit, moet iedereen weten dat er een Julius Caesar, een Napoleon bestaan heeft, maar een student, die de professor vraagt waarom er niet over JEZUS CHRISTUS gesproken wordt, krijgt onmiddellijk als antwoord: “We zijn nu GESECCULARISEERD! Het religieuze is voorbij!”

We leven nu zo, vrijwillig of niet, sinds 1789, dat de rechten van God uit gesloten worden ten gunste van de rechten van de mens zonder God.

Moeten we dan verbaasd zijn over de goddelijke straffen, het verdwijnen van het gezond verstand? Sinds de revolutie zoekt men oplossingen buiten de Tien Geboden, hebben burgerlijke, wereldwijde, moorddadige oorlogen elkaar opgevolgd, die miljoenen levens hebben geëist; plagen, coronavirussen; een meerderheid van de gezinnen gaat uit elkaar, jongeren plegen zelfmoord en jong leven wordt in de moederschoot gedood. En vooral, het meest ernstige: de zielen gaan voor eeuwig verloren in de HEL! Want die bestaat! Herlees de boodschap gegeven te Fatima. God straft wanorde, anders is Hij God niet!

Laten we dus zonder uitstel terugkeren naar de ALMACHTIGE GOD die de zekere en ENIGE REFERENTIE is, die de wereld schiep en haar regeert. Zijn barmhartige liefde is oneindig. Praktisch, schrijf u in om een retraite te volgen, u te bezinnen over de zin van het leven en wat na de dood. Alle pausen hebben de

gelovigen eeuwenlang aangemoedigd om de Geestelijke Oefeningen van Sint Ignatius te volgen. Paus Pius XI zei dat ze “de code waren die elke goede soldaat van Christus moet gebruiken. Vraag het aan wie ze gevolgd hebben. Ze hebben allemaal het licht, de vrede, de vreugde van de ziel gevonden of herontdekt. Vaak door hun paspoort naar de HEL te verscheuren. Neem uw agenda, zeg een “wees gegroet” en ge komt!

<b>Retraites in de Hemelstraat, Antwerpen - 2021</b>			
<b>Wanneer?</b>	<b>Wie?</b>	<b>Welke?</b>	<b>Predikanten</b>
22-27 maart	Gemengd	Mariale retraite	EE.HH. Verlinden & De Clercq
19-24 juli	Gemengd	Geestelijke Oefeningen	EE.HH. Verlinden & Huysegems
13-18 september	Gemengd	Mariale retraite	EE.HH. Verlinden & De Clercq
11-16 oktober	Dames	Geestelijke Oefeningen	EE.HH. Bochkoltz & De Clercq
29 nov. - 4 dec.	Heren	Mariale retraite	EE.HH. Verlinden & De Clercq
Telkens van maandagmiddag 12u tot zaterdagmiddag 14u. Deelname 200 €			
<b>Inlichtingen &amp; inschrijvingen: <a href="mailto:hemelstraat.info@fsspx.be">hemelstraat.info@fsspx.be</a></b>			



Naast de Geestelijke Oefeningen is er ook een *MARIALE RETRAITE* in de geest van de H. Grignon de Montfort, ook wel eens de liefde-slavernij van Maria genoemd.

We belichten eerst de schoonheid en grootheid van de Allerheiligste Maagd Maria als *Moeder van God*. Nadien spreken we over de verheven roeping van de gedoopte, wie hij is en waartoe geroepen in Gods plan; wat betekent het H. Sacrament van het Doopsel en wat is de waarde van het H. Misoffer in zijn leven. Ten derde leggen we uit welke plaats Maria als *Moeder van de mensen* in het leven van een gedoopte inneemt. Dan leggen we uit waarin de *Toewijding van onszelf aan Jezus Christus, de mensgeworden Wijsheid door de handen van Maria*, volgens de richtlijnen van de H. Grignon de Montfort, bestaat. En tenslotte besluiten we met Sint-Jozef.

<b>Retraites francophones en 2021</b>			
12 - 17 avril	Mixte	Retraite Mariale	Abbés
16 - 21 Août	Mixte	Exercices Spirituels	Abbés Bély en Hennequin
<b>Info &amp; inscription : <a href="mailto:hemelstraat.info@fsspx.be">hemelstraat.info@fsspx.be</a></b>			