

<https://www.youtube.com/FSSPXAntwerpen>

*Tijdens de lockdown zullen wij hetzelfde schema als deze aangegeven week voor de H. Missen, gebedstijden en preken volgen.*

## ANTWERPEN

**ZO 6 2<sup>e</sup> ZONDAG van de ADVENT, 1<sup>e</sup> kl P**

10.00 Hoogmis  
17.00 Aanbidding met Rozenhoedje

**MA 7 H. AMBROSIUS, Bissch., Bel. en Kerkleeraar,**

**3<sup>e</sup> kl W** *Onthouding en vasten aanbevolen!*  
*(Vigilie van 8 dec.)*

7.30 Gelezen H. Mis  
17.00 Aanbidding met Rozenhoedje  
18.30 Preek in het Nederlands  
(18.45 en français, 19.00 in English)

**DI 8 ONBEVLEKTE ONTVANGENIS v/d H. MAAGD  
MARIA, 1<sup>e</sup> kl W**

10.00 Gezongen H. Mis  
17.00 Aanbidding met Rozenhoedje

**WO 9 DOOR DE WEEK, 3<sup>e</sup> kl P**

7.30 Gelezen H. Mis

**DO 10 DOOR DE WEEK, 3<sup>e</sup> kl P**

**Ged. v/d H. Melchiades, Paus en Mart.**

7.30 Gelezen H. Mis  
14.30 Priester-Uur-Gebed  
18.30 Preek in het Nederlands  
(18.45 en français, 19.00 in English)

**VR 11 H. DAMASUS I, Paus en Bel., 3<sup>e</sup> kl W  
& Ged. v/d week**

7.30 Gelezen H. Mis  
17.00 H. Uur met Rozenhoedje  
17.45 H. Kruisweg  
18.30 Preek in het Nederlands  
(18.45 en français, 19.00 in English)

**ZA 12 DOOR DE WEEK, 3<sup>e</sup> kl P**

10.00 Gezongen H. Mis  
10.45 Mechelse catechismus voor volwassenen

**ZO 13 3<sup>e</sup> ZONDAG van de ADVENT, GAUDETE, 1<sup>e</sup> kl  
Roze**

10.00 Hoogmis  
17.00 Aanbidding met Rozenhoedje

## GENT (Sint-Amanduskapel)

**OP DE ZONDAGEN 6 & 13 DECEMBER** zal er een priester uit Antwerpen tegenwoordig zijn van 9.30 u. tot 11 u. in de Sint-Amanduskapel.

Tijdens deze **lockdown-periode** blijven de priesters beschikbaar voor de geestelijke noden van de gelovigen.

Alle andere activiteiten aangekondigd in ons parochieblad van november gaan eveneens niet door.

### NOVEENGEBED

(van do 29 nov. t.e.m. vr 7 dec.)

## Gebed van de H. Pius X tot Maria Onbevlekt Ontvangen

Onbevleete Maagd, die aan de Heer behaagd hebt en Zijn Moeder mocht worden, onbevleete in lichaam en ziel, in geloof en liefde; zie welwillend neer op de ongelukkige kinderen, die uw machtige bescherming afsmeaken.

De helse slang over wie reeds in het paradijs de eerste vloek werd uitgesproken, zet, helaas, zijn strijd voort en blijft de arme kinderen van Eva belagen. Gij, die onze gezegende Moeder zijt, onze Koningin en Voorspreekster, die de kop van de vijand verpletterd hebt vanaf het ogenblik van uw Ontvangenis, neem onze gebeden aan, en draag ze voor de troon van God. Wij zijn met U, één van hart en één van ziel.

Sta ons bij dat we ons nooit laten bedriegen en ons in de valstrikken laten lokken, die ons worden gelegd, en dat we allen eenmaal de haven van het eeuwige heil mogen bereiken. Dat te midden van zoveel gevaren, de Kerk en de christelijke maatschappij opnieuw de lofzang moge aanheffen, van bevrijding, zege en vrede.

Amen.