

FSSPX

ANTWERPEN

ZO 11 7^e ZONDAG na PINKSTEREN, 2^e kl ㊄

7.30 Gelezen H. Mis
10.00 Hoogmis
17.00 Aanbidding met Rozenhoedje

**MA 12 H. JOHANNES GUALBERTUS, Abt, 3^e kl ㊄
Ged. v/d HH. Nabor en Felix, Martelaren**

17.00 Aanbidding met Rozenhoedje
18.30 Gelezen H. Mis

DI 13 DOOR DE WEEK, 4^e kl ㊄

17.00 Aanbidding met Rozenhoedje
18.30 Gelezen H. Mis

**WO 14 H. BONAVENTURA, Bissch., Bel. en
Kerkleeraar, 3^e kl ㊄**

7.30 Gelezen H. Mis

DO 15 H. HENRICUS, Keizer en Bel., 3^e kl ㊄

14.30 Priester-Uur-Gebed
17.00 Stille Aanbidding met Rozenhoedje
18.30 Gelezen H. Mis

**VR 16 DOOR DE WEEK, 4^e kl ㊄
Ged. van Onze-Lieve-Vrouw van de Berg
Karmel**

17.00 Rozenhoedje vóór uitgesteld Allerheiligste
Sacrament
17.45 H. Kruisweg
18.30 Gelezen H. Mis

**ZA 17 ONZE-LIEVE-VROUW op ZATERDAG, 4^e kl ㊄
Ged. v/d H. Fredegandus, Abt (eigen
Bisdom Antwerpen) en ged. v/d H. Alexius,
Bel.**

10.00 Gelezen H. Mis

ZO 18 8^e ZONDAG na PINKSTEREN, 2^e kl ㊄

7.30 Gelezen H. Mis
10.00 Hoogmis
17.00 Aanbidding met Rozenhoedje

Gent (Sint-Amanduskapel)

ZO 11 7^e ZONDAG na PINKSTEREN, 2^e kl ㊄

9.15 Aanbidding met rozenhoedje
10.00 Hoogmis

ZO 18 8^e ZONDAG na PINKSTEREN, 2^e kl ㊄

9.15 Aanbidding met rozenhoedje
10.00 Hoogmis

Kortrijksesteenweg 139, 9000 Gent



19–24 JULI

Geestelijke oefeningen van Sint-Ignatius
(gemengd)



Gezinsweekend van de Traditie te Helvoirt

Vr. 9 - Zo 11 juli

Inschrijven: jacintha_groot@live.nl

Fietstocht naar Dokkum

Zo 25 juli -do 29 juli 2021

In de sporen van Sint-Bonifatius

Info: br.renemaria@fsspx.email

Zilveren priesterjubilariissen (1996-2021)

E.E. H.H. Michel Boniface & Carlo de Beer

— *Onze missionaris Padre Boniface draagt de*

Hoogmis op te Antwerpen op Zondag 11 juli.

Eremis te Antwerpen van E.H. Jakob Elias

Zondag 1 augustus

Neofiet, gewijd in Zaitzkofen op 26 juni 2021

Eucharistische Kruistochtkampen in Nederland

1 aug. - 12 aug. 2021

Info: Pater M. De Clercq, tel.: +31 40 283 45 05

m.declercq@fsspx.email

Retraites

GEESTELIJKE OEFENINGEN VAN SINT-IGNATIUS

– **gemengd**: ma 19 t.e.m. za 24 juli 2021

– voor **dames**: ma 11 t.e.m. za 18 oktober 2021

MARIALE RETRAITE

– **gemengd**: ma 13 t.e.m. za 18 sept. 2021

DE ENIGE REFERENTIE

Er zijn nog altijd mensen die zich geen vragen stellen.

Maar er zijn er wel die proberen duidelijker in te zien te midden van de mediahype die informeert, vaak verkeerd informeert, om de mensen gerust te stellen door nieuwe wetgevende maatregelen aan te kondigen die suggereren dat alles morgen beter zal zijn, maar "er zal moeten gestreden worden!"

Wat de overgrote meerderheid van de mensen is opgevallen, is dat een microbe, die we niet eens kunnen zien, de hoogste politieke, financiële en universitaire autoriteiten kan neerhalen!

Als velen tegenwoordig deze vragen stellen, hebben sommigen niet gewacht op deze plaag om naar de grondoorzaken te zoeken! Maar is er al jaren, decennia geen hardnekkige blokkade?

Een hardnekkige, koppige, onbetwistbare blokkade, absoluut onaantastbaar, buiten elke discussie! Voor koppige fanaten is dit hun bijbel: de LEKENSTAAT! Een voorbeeld uit duizenden. Op een middelbare school, een universiteit, moet iedereen weten dat Julius Caesar, Napoleon bestond, maar een student die de professor vraagt waarom er niet over JEZUS CHRISTUS onderwezen wordt, krijgt onmiddellijk het antwoord: "We zijn nu GESECCULARISEERD! Het religieuze is voorbij!"

We leven nu zo, vrijwillig of niet, sinds 1789, dat de rechten van God uitsloten worden ten gunste van de rechten van de mens zonder God.

Zijn we verbaasd over de goddelijke straffen! Sinds de revolutie hebben burgerlijke, wereldwijde, moorddadige oorlogen elkaar gevolgd, die miljoenen levens hebben geëist; plagen, coronavirussen; een meerderheid van de gezinnen gaat uit elkaar, jongeren plegen zelfmoord. Maar vooral, het meest ernstige, het zijn de zielen die verloren gaan in de HEL, omdat die bestaat, en nog wel voor eeuwig! God straft wanorde, anders is Hij God niet!

Laten we dus zonder uitstel terugkeren naar de ENIGE REFERENTIE die de Almachtige God is, die de wereld schiep en haar regeert. Zijn barmhartige liefde is oneindig. Praktisch, schrijf u in om een retraite te volgen, u te bezinnen over de zin van het leven. Alle pausen hebben de gelovigen eeuwenlang aangemoedigd om de Geestelijke Oefeningen van Sint Ignatius te volgen. Paus Pius XI zei dat ze "de code waren die elke goede soldaat van Christus moet gebruiken. Vraag het aan diegenen die ze gevolgd hebben. Ze hebben allemaal het licht, de vrede, de vreugde van de ziel gevonden of herontdekt. Vaak door hun paspoort naar de HEL te verscheuren. Neem uw agenda, zeg een "wees gegroet" en ge komt!